

1. MOSEBOG

Kapitel 4, vers 1-15

Kain dræber sin bror

Adam gjorde sin kone Eva gravid. Da hun havde født barnet sagde hun: "Jeg har sat et menneske i verden med Guds hjælp! Han skal hedde Kain". For Kain betyder 'sat i verden'. Noget tid senere fødte hun hans bror Abel. Da de to drenge voksede op, blev Abel hyrde, og Kain blev bonde. En dag kom Kain med det bedste, han havde høstet på marken, og gav det til Gud. Abel kom også med det bedste af sine nyfødte lam. Gud lagde mærke til Abel og hans gave, men han ignorerede Kains gave. Kain blev rasende og stirrede ned i jorden. "Hvad er du så vred over?" spurgte Gud. "Hvorfor kigger du væk? Du kan roligt se mig i øjnene, hvis det, du gør, er godt. Men hvis du ikke handler rigtigt, så ligger det onde på lur og vil altid prøve at få fat i dig. Du skal være stærkere end det onde." Men en dag, hvor Kain var ude på marken med Abel, gik han pludselig løs på sin bror og dræbte ham.

Nu spurgte Gud Kain: "Hvor er din bror Abel?" "Det ved jeg ikke", svarede Kain, "skal jeg da passe på ham". Men Gud fortsatte: "Er du klar over, hvad du har gjort? Hør! Din brors blod skriger til mig fra jorden! Fra nu af er du forbandet fra de marker, som åbnede deres gab og sugede din brors blod til sig. Når du prøver at dyrke dem, vil de ikke længere give dig noget at leve af. Du er dømt til at flakke rundt på jorden uden nogen steder at høre hjemme." "Det er en alt for hård straf," sagde Kain, "det overlever jeg ikke. Hvis du jager mig væk fra markerne og fra dig, og jeg skal flakke hjemløs omkring, kan hvem som helst slå mig ihjel!" Men Gud sagde: "Nej, hvis nogen gør det, bliver de straffet syv gange så hårdt som dig." Og Gud satte et mærke på Kain, for at ingen skulle slå ham ihjel.

Uddrag fra *Bibelen 2020*, Bibelselskabets Forlag.