

UDDRAG AF SPOR EFTER FUGLE

- Af Julie Steen-Knudsen, fra digtsamlingen *Digte*, 2017

stranden er hver dag forskellig fra dagen før
omskaber sig selv hver dag
jeg går på de smalle tanger
så tæt på vandet som muligt
en stribe lysegul himmel i horisonten
nogle træer der svæver
filtret tang og fine hvide muslingeskaller
så fine at man ikke kan tro det
den her strand er virkelig. det trøster mig
at der virkelig findes så mange strande
med tang. med lange øde strækninger af sand
med eller uden fodspor
spor efter fugle, heste, hunde
cigaretskodder og plasticflasker
hej gås, siger jeg og venter på et svar

*

de røde køer på kongelundens strandenenge
ligner theodor philipsens malerier
af røde køer på strandenge
køerne har et godt landskab at gå rundt i her
små træer, buske, en sump
en del af området er afspærret
fuglene skal have fred til at yngle
vi sidder tæt ind til hinanden i græsset
må næsten råbe for at kunne høre hinanden
når flyene brager hen over os
de letter den her vej i dag, måske hver dag
med korte intervaller, nogle gange et brag i minuttet
en travl dag i lufthavnen
dem der bor her må bare vænne sig til det
menneskene. Køerne, fuglene

*

vi får at vide at alle træer i en skov er forbundet
gennem elektriske impulser i rodnettet
kan de advare hinanden om fare
at træer har erindring
hvis de et år har været udsat for tørke
vil de bagefter spare på vandet
de ældste træer har det største netværk
en ung bøg holder en døende træstub i live
den har en viden som ikke må gå tabt

*

vi synes det er vidunderligt at vide at træer
ligesom alle andre levende væsener, mærker smerte
når noget på dem bliver brækket eller knust
men hvad så med mig, spørger en kvinde
hvad kan jeg gøre for at hjælpe træerne
forstmanden siger: jeg er ikke sikker på
at vi mennesker har noget at give træerne
bortset fra at omgås dem lidt mere nænsomt