

## DEN TIDLIGSTE KRISTENDOM

### - FILMSPEAK

I dag er kristendommen en af de religioner med flest tilhængere i verden, men sådan har det altså ikke altid været.

Dengang det hele startede var kristendommen ikke en religion, men bare en lille forsamling af jøder, der lyttede til en mand, der hed Jesus. Han fortalte dem om sine tanker og sit syn på, hvordan man skulle tro på Gud. I dag kalder man de første mennesker, som lyttede til Jesus for jøde-kristne, men de ville nok selv have kaldt sig for jøder.

### MESSIAS

De jøder, der troede på det, som Jesus fortalte dem, begyndte at tale om, at han måske var messias.

I jødedommen er messias en frelser, der skal redde det jødiske folk fra fjendtlige nabofolks undertrykkelse. Messias betyder, den der er salvet – altså en, der har fået smurt en særlig hellig olie på sit hoved. Når man salver nogen, betyder det, at de har en særlig betydning. Det kan fx være, at de er konger.

Men de jøde-kristnes tro på, at Jesus var messias betød også, at de blev upopulære blandt de jøder, der ikke troede det samme.

### EFTER JESUS DØDE

Efter Jesus blev korsfæstet, fortsatte de, der havde fulgt ham, med at mødes. De spiste sammen og var fælles om at tro på, at Jesus var stået op fra de døde. Og der kom flere mennesker til. Fra mange forskellige steder. Også mennesker der ikke var jøder. Dem der havde fulgt Jesus, begyndte nemlig at fortælle om de ting, som Jesus havde sagt, eller noget som han havde gjort, til alle de mødte. Det kalder man at missionere.

En af de vigtigste, der missionerede, hed Paulus. Han grundlagde en masse menigheder i Middelhavsområdet og skrev tit breve til dem, hvor han fortalte dem om, hvordan de skulle være overfor hinanden, og hvordan de skulle forstå det, Jesus havde sagt og gjort.

Nu var dem, der troede på Jesus, ikke længere bare en gruppe af jøde-kristne. De var en gruppe, der bestod af mange forskellige slags mennesker. Fælles for dem var, at de udover det der med, at Jesus var messias, og at han var stået op fra de døde, også troede på, at der ikke ville gå ret længe, før han kom tilbage. Den dag Jesus kom tilbage, ville han bedømme alle efter den måde, de havde levet på. Han ville belønne dem, der troede på ham, og som havde levet i fattigdom, havde hjulpet andre og dem, der havde haft det svært. Belønningen var at få lov til at bo i Gudsriget, en slags paradys. Den dag de kristne ventede på, kalder man dommedag.

De første kristne grupper var altså dommedagssekter, der ventede på at verden, som de kendte den skulle gå under – og en ny meget bedre ville erstatte den.

## SKUFFELSE OG OVERLEVELSE

De kristne ventede og ventede, men der skete ikke noget. Dommedag kom ikke. Og hvad gør man så? Fra andre sekter ved man, at der så kan ske tre ting:

1. Gruppen kan enten gå i opløsning
2. Eller gruppen kan for at holde fast i det de tror på, prøve at få flere nye med ombord
3. Eller gruppen kan få det de tror på, til at passe med den virkelighed, som de oplever

De kristne sprang 1 over og satsede på 2 og 3. De fortalte om Jesus og flere og flere begyndte at tro på det, de hørte. De kristne fandt en styrke i at, de var mange, som troede på det samme.

Og samtidig med at de fortalte andre om Jesus, så begyndte de også at forklare for sig selv og for andre, hvorfor han ikke kom tilbage, som de havde troet, han ville.

De kristnes nye opgave var at finde ud af, hvordan de skulle være i verden, nu hvor de ikke længere ventede på dommedag i den nærmeste fremtid.

De fokuserede i stedet på at leve, som Jesus havde vist dem og skrive historierne om Jesus ned, så de ikke blev glemt.

Over de næste 200 år udviklede kristendommen sig fra at være en lille, jødisk dommedagssekt til at være en dominerende religion i landene omkring Middelhavsområdet.

Nu ved I lidt om den tidligste kristendom, og hvordan den udviklede sig.



*Den sidste dom, ca. 1510  
Hieronymus Bosch,  
Museo del Prado*