

TEKST TIL HISTORISK GENNEMGANG A

Billede 1

For mere end 2000 år siden boede der en unge pige i Nazareth. Hun hed Maria. En dag fik Maria besøg af en engel, som fortalte hende, at hun skulle være mor til Guds søn. Og sådan blev det. Maria blev mor til en lille dreng, der fik navnet Jesus.

Billede 2

Den lille dreng voksede og blev en mand – der blev kendt som Jesus fra Nazareth.

Billede 3

Jesus fra Nazareth vandrede omkring i landet, som vi i dag kalder Israel / Palæstina. Han fortalte en masse mennesker om Gud – og hvad Gud syntes, at menneskene skulle gøre.

Billede 4

Særligt 12 mænd og et par kvinder, blev meget begejstrede for det, som Jesus fortalte. De valgte at sige farvel til deres familier og deres arbejde, for at vandre rundt sammen med Jesus. De blev kendt som hans 12 disciple.

Billede 5

Efter at Jesus var død blev de 12, der fulgte Jesus, ikke længere kaldt disciple. En discipel er nemlig en elev – og da deres lærer, Jesus, var væk – var de jo ikke længere elever. De besluttede sig for at rejse ud i verden og fortælle alle de mødte om Jesus – og det han havde sagt om Gud. Derfor blev de i stedet kaldt for apostle. Apostel betyder nemlig udsending.

Billede 6

I hele det store Romerrige var der mange, der hørte om Jesus og troede på det, der blev fortalt om ham. De blev kaldt kristne, for Jesus blev også kaldt for Jesus Kristus. Kristne er altså dem, der tror på Jesus Kristus. De rejste også rundt og fortalte andre om Jesus Kristus – og på den måde spredte kristendommen sig til store områder i Romerriget.

Billede 7

Men den romerske kejser kunne ikke lide de kristne, for de ville ikke ofre til ham. Så han beordrede, at de kristne skulle fanges.

Billede 8

.... Og slås ihjel.

De blev stukket ihjel med sværd, halshugget, brændt eller kastet for de vilde dyr i Roms cirkus. De, der døde for deres kristne tro, kaldte man for martyrer.

Mange af dem blev efter deres død gjort til helgener. En helgen er en særlig hellig person. Man mente, at de kristne, der var døde for deres kristne tro, var lidt som Jesus – der også døde for sin tro.

De var selvfølgelig ikke lige så hellige som Jesus – men nok til at man mente, at de var noget helt særligt.

Billede 9

Selvom flere romerske kejsere slog mange af de kristne ihjel, så blev der flere og flere af dem. De samlede, talte om Jesus og bad til Gud sammen. Og sådan opstod den kristne kirke.

Billede 10

Flere hundrede år efter at Jesus havde fortalt om Gud, var kirken blevet stor.

Mange mennesker arbejdede nu i kirken.

Nogen boede der også. De boede ikke inde i kirken, men byggede nogle huse ved siden af. Dem kaldte de klostre.

De mænd og kvinder, der boede i klostrene kaldte man for munke og nonner.

Munkene og nonnerne kunne man altid kende på deres dragter.

Klostrene åbnede skoler for rige drengebørn, de passede de syge på deres hospitaler og hjalp de fattige.

Billede 11

Mange af munkene blev sendt til steder i verden, hvor folk stadig ikke havde hørt om Jesus. Et af de steder, var Danmark.

I Danmark troede man nemlig på nogle helt andre guder. De hed bl.a. Odin, Thor, Loke og Freja.

I begyndelsen var danskerne og den danske konge ikke interesserede i at høre om Jesus. De var godt tilfredse med deres egne guder.

Men en dag besluttede kongen, der hed Harald Blåtand, at nu skulle danskerne være kristne....

Billede 12

.... Og det blev de så. Stille og roligt.

Da munkene og nonnerne var kommet til Danmark byggede de klostre.....

Billede 13

..... og kirker. Mange kirker.

Lige så langsomt blev danskerne kristne – og glemte alt om de gamle guder.

Billede 14

I Roskilde havde kongens gode ven, kriger-biskoppen Absalon en plan. Roskilde skulle være en vigtig by med en vigtig kirke. Derfor beordrede Absalon Roskilde Domkirke bygget.

Rundt om kirken lå der flere klostre, hvor munke og nonner boede.

Billede 15

Med alle de ting der skulle bygges, kom der mange håndværkere til byen.

Og efter dem kom der købmænd, som gerne ville sælge deres varer til alle de andre i byen.

Kongen og dronningen kom også tit på besøg i Roskilde for at besøge biskop Absalon.

På den måde blev Roskilde en stor og vigtig by i det danske rige.

Billede 16

Men så – for 500-år siden – skete der noget langt herfra i den tyske by Wittenberg.

Billede 17

Den tyske munk Martin Luther havde længe gået og grublet over Gud og kirken. Der var mange

ting, han ikke forstod. Derfor slog han sedler op på døren til Wittenberg Slotskirke, hvor han

havde skrevet 95 ting, som han gerne ville tale med dem, der bestemte i kirken, om.

Billede 18

Dem der bestemte i kirken var bestemt ikke glade for de ting, som Martin Luther gerne ville tale med dem om. De smed ham ud af deres kirke.

Men det fik ikke Luther til at tie stille. I stedet talte han endnu mere om alt det, som han ikke var enig med kirken om.

Billede 19

.... Det fik kirken til at brække over i to store dele.

En del, som blev kaldt den katolske kirke.

Og en del, som blev kaldt den protestantiske kirke. Det blev den kaldt, fordi den bestod af folk, der lige som Luther, ville protestere mod den gamle kirke.

Billede 20

Det store brud i kirken kalder man for Reformationen.

Reformation betyder, at man ændrer på noget.

I Roskilde var der fx 12 kirker....

Billede 21

..... Det mente Luther var unødvendigt. Klostrene var der heller ikke brug for mere.

Derfor rev man alle klostrene og 8,5 kirke ned i Roskilde.

Billede 22

Den store domkirke og tre små kirker og et kirketårn lod man stå.

De små kirker hed:

- Vor Frue kirke
- Sankt Jørgensbjerg kirke
- Sankt Ibs kirke
- Sankt Laurentius kirke

KUN TIL LÆREREN

- Vor Frue kirke - Senere byggede man en ny Vor Frue kirke uden for byen, og så kom den gamle kirke til at hedde GI. Vor Frue kirke
- Sankt Jørgensbjerg kirke - var spedalskes kirke og lå sammen med spedalsk-hedshospitalet uden for byens mure
- Sankt Ibs kirke - er i dag bare en tom kirkeskal
- Sankt Laurentius kirke - efter reformationen rev man kirken ned og brugte tårnet som en del af byens nye rådhus. Tårnet står den dag i dag og under pladsen kan man se ruinen af kirken. På pladsen foran byens hus, er der lavet et omrids af kirken i belægningen.